

"Maak tijd vrij voor iemand die het moeilijk heeft"



Het Laatste Nieuws/Kempen - 16 Jun. 2017
Pagina 16

Kansarmoede is in heel Vlaanderen nog steeds een probleem. De vzw ArmenTeKort bestrijdt die kansarmoede al enkele jaren in Antwerpen met een buddy-systeem. De buddy's bieden steun aan de kansarmen. Het project wordt nu uitgebreid naar de Kempen, want ook plattelandsarmoede is een vaak onderbelicht probleem.

In Antwerpen is ArmenTeKort (ATK) al een tijdje actief. Momenteel zijn er een 250 buddykoppels gevormd. De buddy van een kansarme biedt geen financiële steun, wel een luisterend oor en vriendschap. "Mensen in kansarme situaties verliezen hun eigenwaarde. Zij kunnen op eigen houtje niet meer uit de put kruipen. Het buddyproject heeft als doel de zelfredzaamheid bij kansarmen weer naar boven te halen", vertelt Evelien Dams, coördinator van ATK Geel.

Door het succes in Antwerpen wordt het project nu uitgebreid naar de Kempen. Geel wordt de thuishaven van het project, dat echter ook in heel wat andere buurgemeenten actief zal zijn. "Stadsarmoede is vaak zichtbaarder door de aanwezigheid van daklozen. Plattelandsarmoede lijkt minder aanwezig, maar is er wel."

Het project koppelt steeds een 'kanszoekende' aan een 'kansbiedende' op basis van gemeenschappelijke interesses, maar het belangrijkste is dat de twee personen zich bij elkaar op hun gemak voelen. Het is de bedoeling dat het buddykoppel ongeveer elke week met elkaar op stap gaat. Wat ze doen of wanneer ze dat doen, wordt geheel aan hen overgelaten.

ATK is momenteel volop op zoek naar Kempenaren die zich willen inzetten als buddy. "Ons doelpubliek bestaat uit drukbezette Kempenaren die toch tijd willen vrij maken om iets te betekenen voor iemand die het moeilijk heeft. Dat gaat van ondernemers over net afgestudeerden of bruggepensioneerden, tot mensen uit de sociale sector", vervolgt Dams. Een voorwaarde is wel dat buddy's een opleiding volgen. Dat kan meestal online, maar op enkele zaterdagen moeten ze ook workshops volgen.

Evenwaardig

Het mag er dan wel op lijken dat de buddy zich ontfermt over de kansarme, toch gaat het vaak veeleer om een evenwaardige relatie. Dat ondervond ook Timothy Buysse (44) uit Weert. Sinds enkele maanden is hij de buddy van Christel Troffaes (56) uit Kruibek. Christel belandde onder de armoededrempel na een vechtscheiding en de dood van haar gehandicapt zontje, voor wie ze stopte met werken. Nadien kon ze geen job meer vinden en raakte ze verzeild in een burn-out. "Alles wat ik dacht te weten over kansarmen, is weggevaagd", vertelt Timothy. "Ik heb met Christel nooit over oplossingen gepraat. We hebben gewoon een vriendschap opgebouwd."

Christel kan dat beamen. "Dankzij Timothy heb ik de moed weer opgepakt. Wij babbelen vooral, eigenlijk is dat project bijna het betere datingbureau", glimlacht ze. "Zonder schroom over mijn problemen vertellen, dat maakt een wereld van verschil. Ik word eindelijk niet gek verklaard, ik word beschouwd als een mens. Ik heb mijn oude stoutmoedigheid teruggevonden."

Mensen die geïnteresseerd zijn om een buddy te worden zijn altijd welkom op de eerstvolgende ATK-infosessie op 29 juni om 19 uur in Den Echo, Diestseweg 144 in Geel. Inschrijven kan via www.armentekort.be/buddy. Ook eind juli en begin september zijn er infosessies.

De eerste opleiding in Geel start op 23 september.

WOUTER DEMUYNCK

Copyright © 2017 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden